

Op zoek naar meer

Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen ben ik, Dina Pololius-Padmore fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Den Helder. Een stad die de laatste jaren steeds mooier wordt.

Hoe doe je het? Die vraag wordt me regelmatig gesteld, als ik aan mensen vertel waarmee ik bezig ben. Ik heb een gezin dat mijn aandacht vraagt. Ik heb een baan in het onderwijs. Als er mensen met een hulpvraag op mijn pad komen, zet ik me zo goed en zo kwaad als het gaat voor hen in. Er zijn mensen die mij een 'super-woman' noemen. Zelf zie ik het zo: ik heb een gave die ik graag tot zegen van anderen in wil zetten.

Hoe ik in de politiek verzeild ben geraakt? Ik heb liefde voor de medemens. Ik houd ervan om een helpende hand te bieden bij alledaagse dingen. Mensen die een extra steuntje kunnen gebruiken, omdat ze bijvoorbeeld de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn, die niet beschikken over een computer, of digitaal niet vaardig genoeg zijn. Maar ook gewoon soms alleen maar iemand nodig hebben die naar ze luistert. We realiseren ons vaak te weinig dat er nog heel wat mensen zijn die het moeilijk vinden met instanties te maken te krijgen, die deze vooral ervaren als een onoverwinnelijk bolwerk.

Op een gegeven moment liep ik vast op ons rechtssysteem! Hoe kan er geen oog zijn voor de hulpbehoevende binnen onze samenleving? Waarom duurt hulp zo lang? Waarom doet de overheid niet wat er gedaan moet worden? Zo ben ik in de politiek verzeild geraakt. Uit nieuwsgierigheid en ongeloof. Inmiddels is dat 12 jaar geleden. Vanuit mijn eigen levensovertuiging vond ik dat de ChristenUnie het beste bij mij paste.

Is de gemeenteraad een plek waar je die gave, oog voor de praktische noden van de medemens, in kunt zetten? Hoe ben je een goede volksvertegenwoordiger? Op het ene moment felle debatten moeten voeren, op het andere moment de verbinding zoeken. Soms boosheid en verdriet omdat het niet bij een ander doordringt hoe kwetsbaar een deel van onze bevolking is. Hoe ben je een goede rentmeester die kan doorzetten en loslaten als er geen oplossing gevonden kan worden voor het probleem? Politiek is onvoorspelbaar! Voor mij is het belangrijk dat ik niet bezig ben met mezelf maar voor Hem en de mensen die Hij liefheeft.

Ik ben nog altijd op zoek naar meer! Er is altijd een volgende stap!

Dina Pololius-Padmore
Raadslid ChristenUnie Den Helder.