

Verkiezingen op 6 juni!

Het kan zijn, dat u nog niet op de hoogte bent:
maar binnenkort mogen we stemmen voor het Europees Parlement.
Daarom is het in meerdere opzichten een belangrijke dag,
maar vooral ook omdat ik weer naar de stembus mag.

Voor velen lijkt het misschien wat ver van ons bed,
maar die mensen hebben dan niet goed opgelet.
Anderen vinden dat er te veel regels zijn gekomen,
en de invloed vanuit Europa alleen maar is toegenomen.

Toch is het goed om bij dit alles te zien waar het echt om gaat,
want er worden besluiten genomen die ons raken en ten goede komen.
In de Europese Unie wordt vorm gegeven aan vrede, recht en welvaart,
door de ChristenUnie worden veel meer onderwerpen aangekaart.

Ook nu wil ik vragen je stem aan de lijst van de ChristenUnie te geven,
en het Europese parlement opnieuw een duidelijke christelijke bijdrage zal beleven.
Op die plek gaat het ook om de eer van God bij alle besluiten die worden genomen,
die ons land en ook Europa ten goede zullen komen.

Met 'jouw vrijheid, onze missie' is in het kort gezegd,
waar we voor gaan en de nadruk op wordt gelegd.

In het verkiezingsprogramma staat uitvoerig beschreven,
waar we voor willen gaan en aandacht aan willen geven.
'Jouw vrijheid, onze missie' staat als titel er boven,
Ja, terug naar de christelijke 'roots' is wat we ten diepste geloven.

Als speerpunt staat vrijheid van godsdienst hoog genoteerd,
ook voor de visserij, veiligheid en verkeer heeft onze fractie al veel gepresteerd.
Aan nog veel meer onderwerpen wordt aandacht gegeven,
over Israël, het Midden Oosten is ook het nodige geschreven.
En op het gebied van landbouw, voedsel en natuur
werken we aan regels die goed zijn op de langere duur.

Het is goed om hier bij stil te staan,
en te zien waar het uiteindelijk in Europa om moet gaan.
Ook hier hopen we ons geloof te beleven
en laten horen waar we naar verlangen, naar streven.

Een veilig, rechtvaardig en geloofwaardig Europa,
dat is zeker van belang in deze tijd!
Ja, laten we ons geloof ook nu weer een stem gaan geven,
opdat we een goede uitslag mogen beleven.

Piet Bras.